



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

Αρ.Φύλλου 41 * Απρίλης - Μάης - Ιούνιος 2020

Χρόνος ίδρυσης 1979
ΑΦΜ: 998025746



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 030004

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΕΣ-ΝΑΤ)
Κολοκοτρώνη 99 (3^{ος} όρ.) - Πειραιάς ΤΚ 18535 - Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com

Η ΠΕΣ-ΝΑΤ απαιτεί την αποκατάσταση των συντάξεων των ναυτεργατών

Με υπόμνημά της, 14 Φλεβάρη, προς τον υπουργό Εργασίας και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ ενημερώνει για τις διαφορές που εντοπίστηκαν με την έκδοση των ατομικών μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων πληρωμής συντάξεων ναυτεργατών.

Προς:

- Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Διοικητή και ΔΣ ΕΦΚΑ

Με το υπόμνημα αυτό η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ "ΠΕΣ-ΝΑΤ" που εκπροσωπεί συνταξιούχους όλων των κλάδων και βαθμών θέλει να σας ενημερώσει για τις διαφορές που εντοπίστηκαν με την έκδοση επιτέλους του ατομικού μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων ναυτεργατών.

Κατά πρώτον:

Όπως μπορείτε και σεις να δείτε, επισκεπτόμενοι την διαδικτυακή Πύλη του ΝΑΤ, στον πίνακα Εισφορών Ναυτικού και Πλοιοκτήτη, οι εισφορές των μεν Ναυτικών για το ΝΑΤ και αποκλειστικά για τον τομέα ασφάλισής τους συναποτελείται από το 9% του εκάστοτε Μηνιαίου Μισθού Ενεργείας της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προσαυξημένο κατά 22% για την εργασία κατά τις Κυριακές και κατά 44,36% που αφορά την αναλογούσα άδεια, για την πιο πάνω περίοδο. Των δε πλοιοκτητών το 14% του ως άνω ποσού.

- Κρατήσεις υπέρ ΝΑΤ από τον Ναυτικό 9% Χ (Μισθό Ενεργείας + Κυριακές + Άδεια).
- Από τον Πλοιοκτήτη 14% Χ (Μισθό Ενεργείας + Κυριακές + Άδεια).
- Σύνολο κρατήσεων 23%.

Κατά δεύτερον:

Ενώ σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 ως ανταποδοτική σύνταξη καθορίζονται: "Οι συντάξιμες αποδοχές / εισόδημα επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές (όπως ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28)" στον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, επί του οποίου υπολογίζεται η καταβαλλόμενη σύνταξη των Ναυτικών, ο ΕΦΚΑ δεν υπολογίζει το σύνολο των εισφορών που καταβάλλει ο ναυτικός, ως συντάξιμες αποδοχές, αλλά μόνο τον Μισθό Ενεργείας και τις Κυριακές, αφήνοντας εκτός υπολογισμού την Άδεια, η οποία όπως θα έχετε παρατηρήσει, θα έπρεπε να συνυπολογίζεται, μιας και καταβάλλεται σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο μας και ο μη υπολογισμός της, αποτελεί αδικία, μιας και αφαιρεί πρακτικά, περίπου το 1/4 του συντάξιμου μισθού.

Επιπροσθέτως, αν και ελάχιστη, δεν συνυπολογίζεται, αν και αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016, η προσαύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη από τις αυξημένες εισφορές, σε σύγκριση με τις εισφορές του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το ΝΑΤ που να είναι 3% επιπλέον.

Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των απομάχων της θάλασσας είναι άδικη από τη μεριά του κράτους διαχρονικά μιας και οι εισφορές μας είναι μεγάλες ενώ σήμερα οι συντάξεις μας ελάχιστα απέχουν από συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης για την πλειοψηφία των συνταξιούχων του ΝΑΤ.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι οι ετήσιες συνταξιοχικές απολαβές μας συγκριτικά με την προ κρίσεως εποχή σήμερα βρίσκονται έως και 60% κάτω αυτών που παίρναμε.

Με το παρόν έγγραφο απαιτούμε την αποκατάσταση των συντάξεών μας σύμφωνα με τα παραπάνω ενημερώνοντας σχετικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Βρανάς

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Τσιουδάκης

Συνάδελφοι, η συμμετοχή μας στη ζωή και δράση του σωματείου δίνει δύναμη στο να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. ΟΛΟΙ πρέπει να βοηθήσουμε να δυναμώσουμε η ΠΕΣ/ΝΑΤ με νέα μέλη. Είναι ανάγκη να ενημερώσουμε τους γνωστούς να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν στη δράση.

«ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ» Συνέντευξη τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) στις 10 Ιούνιο 2020

Με τη μερική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων η ΣΕΑ παραχώρησε συνέντευξη τύπου σε ανοικτό χώρο στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα. Την παρακολούθησαν δεκάδες συνάδελφοι παρά τη ζέση και τον ήλιο. Την ΠΕΣ/ΝΑΤ εκπροσώπησε ο σ/φος ταμίας.



Εκτενή αποσπάσματα δημοσιεύουμε παρακάτω:

Επισημαίνετε η ανάγκη επικοινωνίας με τους σ/φους προκειμένου να εκθέσουμε θέσεις και εκτιμήσεις για την πανδημία, τις εξελίξεις, καθώς και την οργάνωση της δράσεως μας το επόμενο διάστημα.

Την περίοδο της καραντίνας ακολουθήσαμε τις οδηγίες των επισημόνων και μείναμε στα σπίτια μας. Με ανοικτό όμως το μυαλό και το στόμα. Αξιοποιήσαμε κάθε μέσο επικοινωνίας με τους με τους σ/φους πανελλαδικά, με σταθερή με τα σωματεία με τα σωματεία μας. Συμπαρασταθήκαμε έμπρακτα και με φυσική παρουσία στους γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους – εργαζόμενες, στους αγώνες που οργανώθηκαν μέσα στην δύσκολη κατάσταση της καραντίνας, απαιτώντας λύση προβλημάτων ζωτικής σημασίας όπως υγείας και υπεράσπισης εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων.

Η εμπειρία που αποκτήσαμε από την πανδημία μας βοηθά να βγάλουμε συμπεράσματα που καταρρίπτουν τους μύθους που μας πλασάρουν οι κυβερνήσεις όλα τα χρόνια. Οι εξελίξεις στην χώρα μας αλλά και παγκόσμια επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας.

Τα προβλήματα που προέκυψαν στον τομέα της υγείας, η εμπροματοποίηση, ιδιωτικοποίηση μονάδων υγείας, κλείσιμο δομών έχουν την βάση τους στις πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, που συνεχίζετε στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση από την ΝΔ. με επίθεση διαρκείας στα δικαιώματα του λαού που δεν κόπασε ούτε στην πανδημία όπου γιατροί και νοσηλευτές, εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία, έδωσαν μάχη, με αυτοθυσία στην πρώτη γραμμή με γυμνά χέρια. Χάρη σε αυτούς σώθηκαν ζωές και κερδήθηκε η παρτίδα.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Τα ιδιωτικοποιημένα συστήματα υγείας, στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο, που έχουν υποβαθμίσει σημαντικά την δημόσια υγείας τους, έχουν στείλει στον τάφο εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και νοσηλευτών. Ειδικά στις ΗΠΑ την μητρόπολη του καπιταλισμού οι νεκροί ξεπέρασαν τις 110.000. Είναι ξεκάθαρο, ότι οι κοινωνίες που οικοδομούν τις ζωές των ανθρώπων με κριτήριο το κέρδος και την εκμετάλλευση από τους λίγους, επιβιώνει όποιος έχει χρήματα.

Αποδεικνύετε μεγάλο ψέμα η προπαγάνδα της αλληλεγγύης των χωρών της Ε.Ε. πίσω από τα συνθήματα αλληλεγγύης και Ευρωπαϊκών αξιών κρύβεται ο αδυσώπητος ανταγωνισμός μεγάλων συμφερόντων. Ανταγωνισμός που δυναμώνει όσο αυξάνει η απόκλιση συμφερόντων στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης.

Είναι φανερό ότι η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης και επιτάχυνε τη νέα οικονομική κρίση που ήδη διαφαινόταν. Κρίση που όλα δείχνουν ότι θα είναι βαθιά με αστάθμητους παράγοντες στη διάρκεια και το βάθος της. Ετσι όλες οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα σε αντεργατική κατεύθυνση που εύλογα δημιουργούν δυσάρεσκα και αγωνία για το μέλλον.

Επιβεβαιώνετε επίσης η βαρβαρότητα και η σαπίλα τους, με το ποιος πρώτος και μέσα από τους ανταγωνισμούς τους, θα ανακαλύψει φάρμακο ή εμβόλιο ενάντια στην πανδημία, για εξασφάλιση μεγαλύτερου κέρδους για τους δικούς του μονοπωλιακούς ομίλους.

Σαν συνταξιοχικό κίνημα μετά την μεγάλη Πανελλαδική κινητοποίηση στις 14 Δεκέμβρη 2019, είχαμε εξαγγείλει και προετοιμάζαμε



κινητοποιήσεις για τα προβλήματα της υγείας, που με την πανδημία πήγαν πίσω.

Σε αυτή τη βάση, συνεχίζουμε τη δράση μας με αιχμή τα ζητήματα της υγείας. Μαζί με τους εργαζόμενους, εργαζόμενες, την νεολαία, που αγωνίζονται δίνουμε και εμείς την μάχη και δεν αποδεχόμαστε να αναπληρώσουμε τα σπασμένα της κρίσης.

Εκφραζόμαστε απόλυτα μέσα από το σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά δεν θα πληρώσουμε ξανά» και Απαιτούμε:

- Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με ανακεφαλαιοποίησή τους, να καλυφθούν από το κράτος όλα τα ελλείμματα στα ασφαλιστικά ταμεία, που προκύπτουν από τα προβλήματα της πανδημίας.
- Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, νομοθετική ρύθμιση της 13ης και 14ης σύνταξης, με αναπροσαρμογή του αφορολόγητου στην αναλογία του.
- Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, στη βάση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και όχι με συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, δουλειά σε άθλιες συνθήκες ως τα βαθιά γερά-

ματα. Κατώτερη κύρια σύνταξη 600 ευρώ.

- Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς προαπαιτούμενα, δίκες και αγωγές, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους. Να δοθεί άμεσα εφάπαξ ένα ποσό σε όσους οι συντάξεις τους χρονίζουν.
- Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων των μερισμάτων σε όσους εκκρεμεί η καταβολή τους. Εφάπαξ και Επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από την έκδοση της οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ.
- Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.
- Την επαναλειτουργία όλων των δομών υγείας που έκλεισαν και των μονάδων που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού.
- Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
- Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα εκπληρώνει τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού και όχι τα κέρδη των ολίγων.

Συνεχίζουμε τους αγώνες μας.

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού.

Σήμερα οργανώνουμε συνέντευξη τύπου με την συμμετοχή των Δ.Σ των σωματείων της Αττικής.

Αυτό το διάστημα συνεδριάζουν οι διοικήσεις όλων των σωματείων μας και των ομοσπονδιών της ΣΕΑ.

Από τις 15/6/20 και μέχρι το τέλος του μήνα, να πραγματοποιήσουμε περιφερειακές συσκέψεις των σωματείων της ΣΕΑ, σε όλη την χώρα, μόνο με τα Δ.Σ, σε χώρους κατάλληλους, με απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας.

Στείλαμε υπόμνημα στο Υπουργείο τουρισμού και έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό, για την ένταξη των συνταξιούχων στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, που ήδη έχουν ξεκινήσει, αλλά οι συνταξιούχοι είναι εκτός, παρότι ότι έχουν πληρώσει σε όλη τους τη ζωή. Μόνο από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ έχουν παρακρατηθεί από τις συντάξεις τους 35 εκατομμύρια για τον κοινωνικό - θεραπευτικό τουρισμό και δεν τους έχει αποδοθεί ούτε ένα Ευρώ.

Η θέση μας για την πορεία των αποφάσεων του ΣτΕ για τα αναδρομικά του 2015, είναι: κακώς και με σκοπιμότητα η κυβέρνηση προσέφυγε σε νέα πιλοτική δίκη στο ΣτΕ. Απόφαση για την καταβολή των αναδρομικών υπήρχε και ήταν θετική. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν την εφάρμοσε. Η νέα απόφαση δεν έχει βγει και καλούμε την κυβέρνηση να αποδώσει, σε όλους του συνταξιούχους, τα αναδρομικά, δίχως καμία διάκριση ή προαπαιτούμενα, όπως μας διαβεβαίωσαν οι τρεις υπουργοί στην συνάντησή μας στις 14.6.20.

Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι συναδέλφισσες,

Οτι μέχρι σήμερα κερδίσαμε δεν προέκυψε από απόφαση δικαστηρίου. Με τους αγώνες μας υποχρεώσαμε τις κυβερνήσεις και νομοθέτησαν. Όπως, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές, τη διαφορά παρακράτησης για την Υγεία, τις συντάξεις χηρείας, τη μη παρακράτηση της προσωπικής διαφοράς και τις διαφορές που πρόσφατα δόθηκαν στις επικουρικές συντάξεις, σε όσους είχαν παρακρατηθεί, μετά την ισχύ του νόμου 4387/16.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται

«ΑΡΜΟΔΙΟΙ»! «ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ»! ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. Για τη συνάντηση με τον πρόεδρο του NAT

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας συνεχίζουν τον εμπαιγμό των συνταξιούχων ναυτεργατών, αρνούμενοι ικανοποιήσουν τις δίκαιες διεκδικήσεις και να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που οι ίδιοι και οι προκάτοχοι τους δημιούργησαν.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τον διοικητή του NAT μαζί με τα σωματεία ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ την Παρασκευή 19 Ιούνη διαπιστώθηκε η επιδείνωση της κοινω-

νικής ασφάλισης και το σύνολο των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, και οι συνταξιούχοι.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση συζητήθηκαν και απαιτήσαμε λύσεις στα παρακάτω:

1. Ο χρόνος έκδοσης της προσωρινής σύνταξης που κυμαίνεται από 361 έως 721 ευρώ, αντί να μειώνεται αυξάνεται με αποτέλεσμα η αναμονή να φτάνει τους 8 μήνες, με τραγικά οικονομικά

αδιέξοδα για όσους συναδέλφους καταθέτουν χαρτιά για συνταξιοδότηση.

2. Η έκδοση της οριστικής σύνταξης ξεπερνάει τα 2 χρόνια, αντίστοιχα πάνω από 2 ½ χρόνια για το εφάπαξ.

3. Καμία επικουρική σύνταξη δεν έχει εκδοθεί για όσους κατέθεσαν για σύνταξη μετά τον ν.4387/2016.

4. Ο χρόνος του υπολογισμού της θαλάσσιας υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στην συνταξιοδοτική διαδικασία και πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων, διαρκεί από 4 – 6 μήνες, αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και έλλειψης προσωπικού.

5. Η κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης για συνταξιοδότηση χωρίς την προσκόμιση του συνόλου των δικαιολογητικών (φυλλάδιο, διπλώματα κα), επιμηκύνει τον χρόνο αναμονής.

6. Στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν υπολογίζεται το σύνολο των εισφορών που καταβάλλεται ως συντάξιμες αποδοχές, αλλά μόνο ο μισθός ενεργείας και το επίδομα Κυριακών, ενώ δεν υπολογίζονται η άδεια όπως προβλέπεται στο ν.4387/2016.

Επίσης παρότι περιλαμβάνεται στο ν.4387/2016, δεν συνυπολογίζεται η προσαύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη από τις αυξημένες εισφορές, σε σύγκριση με τις εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι 3% επιπλέον.

Το θράσος και η κοροϊδία του ΕΦΚΑ γίνεται εμφανής και από την καθυστέρηση 4 μηνών που μας έστειλαν απάντηση σε επιστολή του σωματείου μας που απαιτούσαμε το αυτονόητο δηλαδή την εφαρμογή αυτών που οι ίδιοι ψηφίσαν στους ασφαλιστικούς νόμους Κατρούγκαλου και Κατρούγκαλου- Βρούτση.

Στο έγγραφο αυτό προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες τους μας γνωστοποιούν ότι έστειλαν και στην διοίκηση του ΝΑΤ έγγραφο για παραπέρα διερεύνηση πάρα το ότι είναι αναρμόδιο με βάση την δήλωση του Προέδρου.

Την ίδια απαράδεκτη τακτική ακολουθεί συνολικά η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις δίκαιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων για τα αναδρομικά μιας σειράς περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις τους, αντί η κυβέρνηση να πάρει πολιτική απόφαση για την απόδοσή τους σε όλους τους συνταξιούχους, ο Γ. Βρούτσης παρέπεμψε ξανά στην αναμενόμενη απόφαση της «πilotικής δίκης» που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) στις 10 Γενάρη, μετά από προσφυγή της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΕΦΚΑ και ενώ προηγουμένως οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ δεν εφάρμοσαν ποτέ τις μέχρι τότε σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Τώρα, ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε το γνωστό πως... «η κυβέρνηση θα σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου», σπεύδοντας βέβαια να προσθέσει ότι ο «σεβασμός» αυτός και η απόδοση όποιων αναδρομικών τυχόν επιδικαστούν θα γίνουν... «στη βάση των δημοσιονομικών αντοχών και δυνατοτήτων», διατύπωση που αξιοποιείται πάντα για τη διατήρηση και παραπέρα προώθηση των αντιασφαλιστικών ανατροπών.

Επιχειρώντας να προβάλει το φιλεργατικό προφίλ της κυβέρνησης αναφέρθηκε ότι στις 9 Ιούλη, νωρίτερα απ' είχε εξαγγείλει σε προηγούμενες δηλώσει, θα καταβληθούν τα αναδρομικά 8 μηνών των επικουρικών συντάξεων σε 250.000 συνταξιούχους. Πρόκειται βέβαια για μια μικρή επιστροφή περικοπών που έγιναν το καλοκαίρι του 2016 και που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές, ενώ παραμένουν σε ισχύ όλες οι υπόλοιπες περικοπές από το 2010, οι οποίες μονιμοποιήθηκαν με τους νόμους Κατρούγκαλου - Βρούτση που παραμένουν σε πλήρη ισχύ αφήνοντας άγγιχτο το αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο που τσεκουρώνει συνεχώς συνταξιούχους και ασφαλισμένους

Η υποβάθμιση του ΝΑΤ σαν ασφαλιστικού φορέα και η εξάρτηση από το ΕΦΚΑ, προβλήματα, ταλαιπωρίες και δυσκολίες δημιούργησε για τους ναυτεργάτες εργαζόμενους και συνταξιούχους ενώ για τους εφοπλιστές άφησε άθικτο το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να αξιοποιούν τα προνόμια που οι κυβερνήσεις που ελέγχουν τωρινές και παλιότερες νομοθετούν υπέρ τους.

Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι ναυτεργάτες μπορούν να χαλάσουν τα σχέδια και να μην αποδεχτούν να πληρώνουν αυτοί το «θαύμα τις ναυτιλίας» όπως αρέσκονται να λένε την κλοπή του ιδρώτα τους. Με οργανωμένη συλλογική δράση να περάσουμε στην αντεπίθεση για μια ανάπτυξη πραγματικά προς όφελος τους και συνολικά του εργαζόμενου λαού.

Νέο τσάκισμα μισθών και χτύπημα της πλήρους απασχόλησης τα νέα μέτρα κυβέρνησης με το πρόγραμμα «Συν-εργασία»

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα «έκτακτα» αντιλαϊκά μέτρα της τελευταίας περιόδου προχωρούν σε μαζικό τσάκισμα των μισθών των εργαζομένων και παραπέρα χτύπημα της πλήρους απασχόλησης εξασφαλίζοντας έτσι την εργοδοσία με όλα εκείνα τα εργαλεία για να εξασφαλίσει τα υπερκέρδη της.



Συγκεκριμένα:

Ο νέος μηχανισμός στήριξης του κεφαλαίου προβλέπει την **περικοπή των μισθών κατά 20%**, μέσα από τη **δυνατότητα της εργοδοσίας να μετατρέπει τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερική και εκ περιτροπής εργασία**. Η εργοδοσία μπορεί να μειώνει το ωράριο και τον εργατικό μισθό μέχρι και κατά 50%, ενώ το κράτος, μέσω του εν λόγω προγράμματος, θα καλύπτει μόνο το 60% των απωλειών του εργαζόμενου, γεγονός που τελικά οδηγεί σε μείωση εισοδήματος κατά 20%.

Ετσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος με πλήρες ωράριο και ονομαστικό μισθό 850 ευρώ, μπορεί να αναγκαστεί από την εργοδοσία να δουλέψει μόνο τις μισές ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης θα καταβάλλει 425 ευρώ και το κράτος άλλα 255 ευρώ (μέχρι το 60% του υπόλοιπου ποσού). Ο συνολικός μισθός μειώνεται στα 680 ευρώ και ο εργάτης θα έχει απώλεια 170 ευρώ το μήνα.

Τον μηχανισμό αυτό μπορούν να αξιοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και αυτές που παρουσιάζουν μεγάλη κερδοφορία, καθώς η μόνη προϋπόθεση είναι «να εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ» (ούτε καν δηλαδή η εμφάνιση ζημιών...).

Ο πρωθυπουργός αναγγέλλοντας το νέο αυτό πρόγραμμα ισχυρίστηκε ότι είναι προσωρινό «για το πώς θα επανέλθουμε στο δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης».

Οι διαπιστώσεις όμως για το βάθος της κρίσης, που ο ίδιος έκανε στο διάγγελμά του, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου της πανδημίας, δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό ότι τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων έχουν έκτακτο - προσωρινό χαρακτήρα, ούτε ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό.

Αλλωστε, η εμπειρία και από το προηγούμενο διάστημα αυτό ακριβώς λέει: Τα αντεργατικά μέτρα των ΠΝΠ ήρθαν για να μείνουν. Παίρνουν τη μια παράταση μετά την άλλη και τελικά δημιουργούν προηγούμενο στην αγορά εργασίας, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θεωρούν ήδη κεκτημένο και καμιά διάθεση δεν έχουν να το απεμπολήσουν. Πόσο μάλλον τώρα, που γενικεύεται το «ελεύθερο» να απολύουν όπως τους βολεύει, να προσαρμόζουν μισθούς και ωράρια εργασίας με βάση τον τζίρο και τα κέρδη τους.

Απ' αυτήν τη σκοπιά, μόνο σαν αστείο ακούγεται η φράση του πρωθυπουργού ότι «η δέσμη μέτρων έχει κοινωνική σφραγίδα και αναπτυξιακή υπογραφή», καλώντας μάλιστα σε σύμπραξη «όλες τις δυνάμεις της παραγωγής», εργοδότες και εργαζόμενους, μπροστά στη «δύσκολη συγκυρία».

Σε ανάπτυξη και κρίση τον λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός. Τα πραγματικά του συμφέροντά, τα δικαιώματα και οι ανάγκες του δεν συναντιούνται πουθενά με το κυνήγι του κέρδους από τα μονοπώλια και την πολιτική που το υπηρετεί.

Το πρόγραμμα ουσιαστικά δεν έχει ημερομηνία λήξης, οι ανατροπές που προσθέτει ήρθαν για να μείνουν. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα ισχύει «έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, με επέκταση της χρονικής ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί», ενώ το αντίστοιχο ευρωενωσιακό πρόγραμμα SURE, με το οποίο θα συνδεθεί, αναφέρεται ρητά ότι θα έχει ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2022... Πολύ περισσότερο, ακόμα και αν οι σχετικές προβλέψεις «έληγαν» τον Σεπτέμβριο, είναι προφανές ότι η εργοδοσία μετά από τόσους μήνες (από φέτος το Μάρτη) επιβολής εκ περιτροπής εργασίας, αναστολών συμβάσεων, μερικής απασχόλησης κ.ο.κ. δεν θα επαναφέρει ξαφνικά εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης το 100% του μισθού και πλήρη απασχόληση!

Το βάρος του νέου κρατικού μηχανισμού στήριξης του κεφαλαίου θα μεταφερθεί και πάλι στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού, μέσω της αντιλαϊκής φορολογητείας και νέων περικοπών σε κρίσιμες για το λαό κρατικές δαπάνες.

Πίσω από τις αναφορές της κυβέρνησης για «εγγύηση του

κατώτερου μισθού από το κράτος», κρύβεται το γεγονός ότι ο νέος μηχανισμός σε συνάρτηση με όλες τις προηγούμενες ανατροπές, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων να υποχρεωθεί από τους εργοδότες να εργάζεται με τις αμοιβές - ψίχουλα που προβλέπει ο κατώτατος μισθός.

Στην ίδια κατεύθυνση της περικοπών προγραμματίζει η κυβέρνηση και για τους συνταξιούχους είδη τα παπαγαλάκια της μέσω των ΜΜΕ έρχονται να διαμορφώσουν τις κοινωνία για αυτό έχει αρχίσει να συζητούν από τα ΜΜΕ αν επιτρέπεται εν μέσω αυτών των δυσκολιών να προχωρήσει η κυβέρνηση στην χορήγηση των παρανόμως παρακρατηθέντων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ από την επικουρική σύνταξη

Μόνη διέξοδος για να μη μετρήσει ξανά απώλειες ο λαός από τη νέα κρίση είναι να δώσει οργανωμένα την μάχη για να μην πληρώσει αυτός τα σπασμένα του κεφαλαίου. Αξιοποιώντας την πείρα από την προηγούμενη κρίση, να μη χάσει άλλο χρόνο, να παλέψει για την ανασύνταξη του κινήματος, στην οργάνωση της αντεπίθεσης για σύγχρονα δικαιώματα στη δουλειά και τη ζωή. Με βάση την πείρα που έχουν αποκτήσει οι συνταξιούχοι από τις προηγούμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις πρέπει να ενταθούν σε όγκο και παλμό ώστε να ανατραπούν τα σχέδια και να διεκδικήσουμε ότι μας έχει αφαιρεθεί.

Ο μύθος των αναδρομικών και η κοροϊδία των Συνταξιούχων

Το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη ένταση προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης και τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία το ζήτημα της καταβολής των αναδρομικών από τις περικοπές του νόμου Κατρουκαλου με στόχο να στρέψουν τους συνταξιούχους στα δικηγορικά γραφεία.

Όμως όπως δήλωσε ο Υπουργός Βρούτσης:

«Τον Οκτώβριο, Θεού θέλοντος και να πάνε όλα καλά, θα πληρώσουμε και τις δυο καταβολές αναδρομικών. Η μία είναι του επικουρικού, που αφορά οκτώ μήνες. Η άλλη θα είναι 12 μηνών, και αφορά τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων από 1η Οκτωβρίου του 2019 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020» Δήλωση κ. Βρούτσης, στα ΜΜΕ στις 3ης Μαΐου 2020.

Ενημερώνουμε λοιπόν τους συναδέλφους συνταξιούχους του ΝΑΤ, ότι για μια ακόμη φορά ο Υπουργός, υποσχέθηκε ότι τα αναδρομικά θα δοθούν, μετά από τις αναβολές του Γενάρη, του Πάσχα και του Ιουνίου τελικά των Οκτώβρη «εάν και εφόσον»!!! με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως δήλωσε ο ίδιος, στις αρχές του Μάη. Το μέτρο αφορά όλους τους συνταξιούχους και για μεν τις επικουρικές, για την περίοδο Οκτώβρη 2019 έως τον Μάη του 2020, για όσους είχαν μεικτές συντάξεις πάνω από 1300 ευρώ το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Και για τις κύριες συντάξεις, θα αφορά αναδρομικά 12 μηνών, από 1η Οκτωβρίου του 2019 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020. Τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων αφορούν και πάλι όλους τους συνταξιούχους που έχουν 30 χρόνια και 1 μέρα σύμφωνα με τον νέο νόμο Βρούτση (Ν.4670/2020), μιας και θα γίνει επανυπολογισμός όλων των συντάξεων. Οι αυξήσεις όμως θα αφορούν κυρίως τους νέους συνταξιούχους μιας και τυχόν αυξήσεις θα απορροφηθούν από την προσωπική διαφορά για τους παλιούς συνταξιούχους.

Με όλα αυτά που βγαίνουν πλέον στη δημοσιότητα, φαίνεται καθαρά ότι το θέμα των προσφυγών στα δικαστήρια ήταν μεθοδευμένο από συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με τους συνταξιούχους και ορθά η ΠΕΣΝΑΤ επέμενε από την αρχή στο να μην προσφεύγουν οι συναδέλφοι στα δικαστήρια, γιατί πρόκειται για πεταμένα λεφτά και ότι ο μόνος δρόμος είναι, ο δρόμος του αγώνα. Επίσης θεωρούμε τουλάχιστον ντροπή να εμφανίζονται άλλες συνταξιοχικές ενώσεις, που είναι απούσες από όλους τους αγώνες του συνταξιοχικού κινήματος και να κατηγορούν την ΣΕΑ και την ΠΕΣΝΑΤ γιατί κράτησαν αυτήν την κρουστική θέση από την αρχή, για να καλύψουν ενδεχόμενα τις δίκες τους επιλογές και ευθύνες για την οικονομική αιμορραγία των μελών τους.

Τελικά τα ψέματα και οι συκοφαντίες έχουν πάντα κοντά ποδιάρα.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι κομβικό ζήτημα για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Αφορά όλες τις πλευρές της ζωής και κυρία την νέα γενιά, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, την σημερινή και την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, όσο κι αν όλες οι αστικές κυβερνήσεις προσπαθούν να εμφανίσουν το ζήτημα ως κάτι που αφορά μόνο τους συνταξιούχους.

Προφανώς το Ασφαλιστικό αφορά το ύψος της σύνταξης που πετοκόβεται διαρκώς και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Αφορά όμως και την προστασία της υγείας των εργαζομένων, την εξασφάλιση ότι αν τύχει κάτι στους ίδιους και τις οικογένειές τους θα έχουν δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους και αν εργάζονται ή είναι άνεργοι. Δηλαδή είναι η ασφάλιση του μικρού παιδιού, τα εμβόλια του. Είναι το φάρμακο μας όταν αρρωστήσουμε. Είναι το επίδομα ασθένειας, οι ιατρικές εξετάσεις, οι παροχές υγείας και πρόνοιας συνολικά. Είναι η προστασία της μητρότητας. Είναι η προστασία μας στον επαγγελματικό κίνδυνο, στις επαγγελματικές ασθένειες για να μη γινόμαστε θύματα εργοδοτικών εγκλημάτων.

Γιατί η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι συλλογικό κοινωνικό δικαίωμα.

Η σύνταξη, η εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης δεν χαρίστηκαν από κανέναν, δεν είναι δώρο ούτε αγαθοεργία. Είναι τμήμα του πλούτου που δημιουργούν οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους. Δεν βγαίνει από την τσέπη κανενός εργοδότη και κανενός κράτους. Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων και αποτέλεσμα πολύχρονων, αιματηρών συγκρούσεων με τις αστικές κυβερνήσεις, τους εφοπλιστές και γενικότερα το κεφάλαιο.

Οι κυβερνήσεις που ψήφισαν τα 3 μηνύονια ΝΔ - ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ - ΣΥΡΙΖΑ με τους κολαούζους τους, θέλουν να κρύψουν πως μόνο οι εργαζόμενοι πληρώνουν για το ασφαλιστικό, άμεσα με τις εισφορές τους και έμμεσα με την απλήρωτη δουλειά που παρακρατούν οι μεγαλοεργοδότες.

Θέλουν να κρύψουν ότι με τα δικά μας λεφτά, με δικές μας εισφορές, στηρίζουν την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, πληρώνουν τις δόσεις στους θεσμούς και εμείς μετράμε κάθε μέρα απώλειες.

Θέλουν να κρύψουν ότι τα αντιασφαλιστικά μέτρα είναι βούτυρο στο νωμί των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων στον τομέα της Υγείας, της Ασφάλισης. Να κρύψουν ότι το κράτος με το κόμημο συντάξεων, παροχών, επιδομάτων, προς τους ασφαλισμένους αποκτάει μεγαλύτερες προϋποθέσεις να χρηματοδοτήσει και να στηρίξει τα μονοπώλια συμφέροντα ώστε να εδραιώσει και να μεγαλώσει την κερδοφορία τους.

Για να κατανοήσουμε την επίθεση στο Σύστημα Κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.

Η επίθεση στο ασφαλιστικό αποτελεί κρίκο της αλυσίδας των επιθέσεων για γνωρίσαμε την τελευταία 20ετία. Έχει τις ρίζες της στη «Λευκή Βίβλο», δηλαδή στα 1994 και ιδιαίτερα στη «Στρατηγική της Λισαβόνας, έως την στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020». Όπου περι

Συνέχεια από τη σελίδα 4

γράφεται με σαφήνεια το τσάκισμα του Συστήματος Κοινωνικής ασφάλισης, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, μείωση έως κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών, νέα δραστηριτική μείωση των συντάξεων κ.α.

Η κρίση του 2008-2009 ήταν η αφορμή, η ευκαιρία για να επιβάλουν τα προγραμματισμένα και τα αναγκαία για την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων αντιδραστικά μέτρα.

Η επίθεση αυτή όμως θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Ακόμα και πριν λίγες βδομάδες η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθούσε να προβάλλει την επιστροφή στη σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια, την οποία τάχα διασφάλισε με την πολιτική της. Η εξασθένηση όμως της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας είχε ήδη καταγραφεί στο 4ο τρίμηνο του 2019, πριν ληφθούν τα πρόσφατα μέτρα για τον κορονοϊό στη χώρα μας.

Η πανδημία του κορονοϊού δεν δημιούργησε, αλλά επιτάχυνε δραματικά αυτή την πορεία προς την εκδήλωση νέας κρίσης στην καπιταλιστική οικονομία στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη.

Οι απαιτήσεις των εφοπλιστών, του ΣΕΒ, της μεγαλοεργοδοσίας με αφορμή και την πανδημία έγιναν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και ήρθαν για να μείνουν και να ενισχυθούν, να προστεθούν στους εκατοντάδες μνημονιακούς νόμους που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

Πανηγυρίζουν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες και τα κόμματα τους για το "Ταμείο Ανάκαμψης". Το "Ταμείο Ανάκαμψης" της ΕΕ και η κρατική παρέμβαση έχουν ως στόχο τη σωτηρία της κερδοφορίας των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών ομίλων με νέα πακέτα στήριξης, για τα οποία ο λογαριασμός θα σταλεί στους εργαζόμενους, ενώ όπως πάντα συνοδεύονται με αντεργατικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα διαρκείας, νέα μνημόνια.

Έχουν ρίξει πολύ χρήμα στα ΜΜΕ για να συσκοτίσουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι νέες επιχορηγήσεις και τα δάνεια, θα κατευθυνθούν στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όχι στους εργαζόμενους. Είναι ψέμα ότι το χρήμα δίνεται απλόχερα και τζάμπα, χωρίς νέες θυσίες.

Ο κίνδυνος για το λαό δεν περιορίζεται μόνο στην πανδημία. Αφορά το μεγάλο κύμα φτώχειας, ανεργίας και κατεδάφισης εργατικών, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που φέρνει η επίθεση του κεφαλαίου στο έδαφος της νέας κρίσης. Όλοι οι σημερινοί ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ κ.λπ.) προβλέπουν πλέον ότι το βάθος και η διάρκεια της νέας κρίσης θα είναι μεγαλύτερη απ' την αντίστοιχη του 2008 - 2009.

Αιτία για τη νέα κρίση είναι η ίδια με την προηγούμενη. Τα τεράστια κέρδη, τα τεράστια συσσωρευμένα κεφάλαια στα χέρια ελάχιστων.

Οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες. Τα λίκνα του καπιταλισμού, οι ΗΠΑ και η ΕΕ, χάνουν γρήγορα τη λάμψη τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εγκληματικές ελλείψεις του συστήματος δημόσιας Υγείας.

Το σύνθημα «δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε» που ξεκινάει από τις μεγάλες κινητοποιήσεις στην Αμερική εκφράζει όλους τους λαούς, τους εργαζόμενους όλου του κόσμου που δεν μπορούν να πάρουν ανάσα, πνίγονται από τη σαπίλα του συστήματος της εκμετάλλευσης σε όλα τα επίπεδα. Του συστήματος που έχει ως υπέρτατη αξία το χρήμα και το κέρδος, που γεννάει τη φτώχεια, πολέμους, πρόσφυγες, τον ρατσισμό, που πετάει στο περιθώριο και στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους, που δε λογαριάζει ανθρώπινη ζωή.

Το συνταξιοχικό κίνημά σταθερά εδώ και χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα διεκδικώντας λύσεις στα μεγάλα προβλήματα όπως το ασφαλιστικό και το θέμα της υγείας που στα χρόνια της κρίσης πήρε τεράστιες αρνητικές διαστάσεις. Προβλήματα που απορρέουν από τις πολιτικές που εφάρμοσαν όλες η μέχρι σήμερα κυβερνήσεις.

Ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας που χτυπάει και την χώρα μας η κατάσταση γίνεται φοβερά επικίνδυνη, καθιστώντας φανερά τα αποτελέσματα από τις πολιτικές που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις κλείνοντας, μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, ιατρεία, ΜΕΘ. Τα νοσοκομεία έμειναν υποστελεχωμένα από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με όλους σχεδόν τους υπουργούς και πρωθυπουργούς έμπαινε το ζήτημα της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στην δημοσία υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απαιτώντας άμεσα λύση.

Όμως τα αιτήματά αυτά από τις κυβερνήσεις έμπαιναν στην λογική του κόστους και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ιδιωτικής περίθαλψης και σε βάρος της δημόσιας που σήκωσε όλο το βάρος της επιδημίας.

Η πείρα που έχουμε αποκτήσει πρέπει να γίνει ενεργή συμμετοχή, συνειδητή δράση.

Γιατί έχουμε πληρώσει ήδη αρκετά! Γιατί δε θα πληρώσουμε ξανά!

Δεν αποδεχόμαστε την κανονικότητά τους, που είναι ο συμβιβασμός με την ανεργία, τη φτώχεια, τις συντάξεις πείνας, τη ζωή με τα ελάχιστα!

Να παλέψουμε για τη ζωή μας! Να διεκδικήσουμε με επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες.

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-NAT

ΜΑΗΣ 2020

2020-05-05 Τρίτη, Εκδώσαμε ψήφισμα συμπαράστασης στα σωματεία στο Θέμα - Ακρόαμα για την κινητοποίηση στις 7/5 στη Βουλή,

2020-05-06 Τετάρτη, Έκδοση αφίσας και ανακοίνωσης με την Επιτροπή Αλληλεγγύης Πειραιά για την οργάνωση και συμμετοχή στην επιτροπή και στα σωματεία τονίζοντας την ανάγκη της συμμετοχής στη δράση.

2020-05-20 Τετάρτη, Αποστολή στο Υπουργείο Εργασίας την πρόταση της ΠΕΣΝΑΤ για εκπρόσωπο στο ΔΣ του ΝΑΤ.

2020-05-26 Τρίτη, Επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού για την ένταξη στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.

2020-05-29 Παρασκευή, Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας με την απαίτηση να συναντηθούμε για να του εκθέσουμε το ζήτημα του «λάθος» υπολογισμού των συντάξεων μας (δεν υπολογίζεται η άδεια)

ΙΟΥΝΗΣ 2020

2020-06-01 Δευτέρα, Εκδώσαμε ανακοίνωση καταγγελία ενάντια στην καταστολή και τη χρήση χημικών στη κινητοποίηση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία.

2020-06-03 Τετάρτη, Εκδώσαμε μαζί με ταξικά σωματεία του Πειραιά ανακοινώσεις για την Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος 5 Ιούνη και μέρα δράσης των συνδικάτων ενάντια στην πολιτική περικοπών μισθών και συντάξεων και για τη λήψη μέτρων για την Υγεία που καλούσαμε σε συγκεντρώσεις-συλλαλητήρια.

2020-06-05 Παρασκευή, Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στην Πειραιϊκή για τη μέρα του Περιβάλλοντος και ενάντια στα σχέδια της COSCO για το Λιμάνι.

2020-06-09 Τρίτη, Εκδώσαμε Ανακοίνωση δηλώνοντας ότι στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης της ΝΔ, που επιδιώκει την διάλυση της επιχείρησης και τους εργαζόμενους στην ανεργία.

2020-06-10 Τετάρτη, Συνέντευξη Τύπου των συνταξιούχων (ΣΕΑ) στις 11 π.μ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), με θέμα τα μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων, όπως εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας. (Λαγάρας)

2020-06-11 Πέμπτη, Συμμετοχή στο συλλαλητήριο με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Δυνατοί, άμεσα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και των εργασιακών Δικαιωμάτων» που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με απόφαση εργατικών σωματείων και φορέων απέναντι στην εντεινόμενη επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας

2020-06-13 Σάββατο, Συμμετέχουμε μαζί με δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μαζικοί φορείς της Αττικής στη συγκέντρωση συλλαλητήριο στο Σύνταγμα δηλώνοντας την αλληλεγγύη μας τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ.

2020-06-16 Τρίτη, Στήριξη και συμμετοχή στις δράσεις τις πανελλαδικής απεργίας των υγειονομικών.

2020-06-16 Τρίτη, Υπογράψαμε κείμενο διεκδικήσεων της ΠΣΟ-Συνταξιούχων που θα κατατεθεί ως γενικό διεκδικητικό πλαίσιο στην ΕΕ και στις κυβερνήσεις των χωρών μελών της

2020-06-18 Πέμπτη, Συμμετοχή σε σύσκεψη εκδήλωση για τον προγραμματισμό κοινής δράσης του επόμενου διαστήματος για ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή μαζί Σωματεία και φορέων του Πειραιά, στο χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας ύστερα από κάλεσμα του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας.

2020-06-25 Πέμπτη, Σύσκεψη ενημέρωση μαζί με τα σωματεία ΠΤΕΜΕΝ, Στέφενσων, ΠΤΕΕΜΑΓΕΝ, για της εξελίξεις γενικότερα και ιδικά για τα συνταξιοδοτικά.

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΝ ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ



Πολύ συζήτηση γίνεται με αφορμή το τελευταίο διάστημα για την «ατομική ευθύνη» παραμελώντας σκόπιμα και επιμελώς να αναφέρονται στην συλλογική ευθύνη κράτους και εργοδοτών.

Η επιμονή της κυβέρνησης στην «ατομική ευθύνη» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν αφορά τα αυτονόητα μέτρα ατομικής υγιεινής, την ευθύνη που έχει ο καθένας για μέτρα προστασίας του ίδιου, της οικογένειάς του και του κοινωνικού συνόλου.

Αντίθετα, γίνεται για να κρυφτούν οι μεγάλες ελλείψεις και η συνολικότερη ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους να πάρουν εδώ και τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, διαχείρισης των επιπτώσεων

από την επιδημία.

Από συλλογική κρατική ευθύνη η δημόσια υγεία μετατράπηκε σε ατομική ευθύνη μέσω της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της Υγείας και της λειτουργίας των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε και κλείσιμο νοσοκομειακών μονάδων τόσο επί συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ όσο και επί ΣΥΡΙΖΑ.

Μας καλούν να επιδειξουμε ατομική ευθύνη ενώ την ίδια ώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, η υγεία χιλιάδων εργαζομένων βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Εργοδοσία και κυβέρνηση αφήνουν απροστάτευτους τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Στο βωμό του κέρδους θυσιάζουν τα πάντα!

Στο όνομα της «ατομικής ευθύνης» και της «αντοχής του συστήματος», στη διάρκεια της πανδημίας τα νοσοκομεία ουσιαστικά ανέστειλαν τις άλλες λειτουργίες τους και «αποκλείστηκαν εκατομμύρια ασθενών που είτε έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα είτε ήταν στη φάση να διερευνηθεί το πρόβλημά τους».

Την ώρα που εξακολουθούν να «κουνάνε το δάχτυλο» στο λαό που τον «καθιστούν υπεύθυνο» για οποιαδήποτε νέα έξαρση της πανδημίας, την ώρα που με το πρόσχημα του «πιθανού πισωγυρίσματος» κρατάνε σε ισχύ όλα τα «έκτακτα» αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που πέρασαν με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, την ίδια ώρα κυριολεκτικά... εξαφανίζουν την πανδημία, όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Η κυβέρνηση με το βλέμμα στους μεγαλοεξοδότες, στους τουρ οπερέτορ και τις αεροπορικές εταιρείες, έφτασε στο σημείο να ζητάει (κάτι που βρήκε «ευήκοα ώτα» όπως φάνηκε και από τις αποφάσεις της Κομισιόν), οι πτήσεις από το εξωτερικό να έρχονται γεμάτες, χωρίς καν κενό ανάμεσα στα καθίσματα, λέγοντας φόρα - παρτίδα πως η τήρηση των στοιχειωδών μέτρων «θα καθιστούσε τις πτήσεις μη οικονομικές με αμφισβητήσιμα οφέλη για την υγεία»!

Ο ένας πλάν στον άλλο, δηλαδή, για να ανακάμψουν οι αεροπορικές εταιρείες από τη χασούρα της προηγούμενης περιόδου και να αντιμετωπίσουν με καλύτερες προϋποθέσεις την οικονομική κρίση.

Η ευθύνη του κράτους και των εργοδοτών δεν υπάρχει πουθενά

- Δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη η δημιουργία νέων νοσοκομειακών μονάδων, οι ελλείψεις σε ΜΕΘ, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν δεν λαμβάνεται κανένα απολύτως μέτρο για να μπορέσουν να στελεχωθούν οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «για να μπορούν να δουλεύουν σε 24ωρη βάση και να αποσυμφορησουμε έτσι τα νοσοκομεία».

- Δεν είναι ατομική ευθύνη οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού - τόσο ιατρικού όσο και νοσηλευτικού - στα νοσοκομεία, η έλλειψη αναλώσιμων, τα οποία έπρεπε να παρέχονται δωρεάν από το κράτος όχι μόνο στα νοσοκομεία, στους νοσηλευτές και στο ιατρικό προσωπικό, αλλά συνολικά στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα για να αντιμετωπίσουν

τωπιστεί έτσι η κερδοσκοπία.

Μακρύς είναι ο κατάλογος από τα εργοδοτικά εγκλήματα και τις Επαγγελματικές Ασθένειες που θερίζουν

Όπως στην πανδημία η κυβέρνηση, οι μεγαλοεργοδότες και τα παραγαλκία τους στα ΜΜΕ προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι είναι «ατομική μας ευθύνη» να μην αρρωστήσουμε, έτσι και για τα εργοδοτικά εγκλήματα μας λένε ότι είναι ατομική μας ευθύνη και να μη σκοτωθούμε εν ώρα εργασίας. Ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι σακατεύονται ή πεθαίνουν μετά από χρόνια από τις επαγγελματικές ασθένειες.

Οι Επαγγελματικές Ασθένειες, τα Ναυτικά Ατυχήματα θερίζουν τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους, που βάζουν όλο βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν την ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη.

Κανένα επίσημο στατιστικό στοιχείο δεν υπάρχει που να καταγράφει θανάτους και ασθένειες των ναυτεργατών απόρροια των συνθηκών εργασίας.

Καμία κατοχύρωση του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρύ και ανθυγιεινό, ενώ παραμένει αναξιοποίητο και εγκαταλειμμένο το ΝΙΕΝ που η πρόταση των ταξικών δυνάμεων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ είναι να γίνει Πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών.

Μακρύς είναι ο κατάλογος των θυμάτων από ναυτεργάτες και άλλους εργαζόμενους στο βωμό της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Φαίνεται, δηλαδή, ξεκάθαρα η γύμνια των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών - οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οργανικά διασυνδεδεμένοι με ένα ενιαίο και αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας - για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Έτσι, οι εργοδότες δεν παίρνουν ούτε και τα πιο υποτυπώδη μέτρα προστασίας για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και σακατεύουν τους εργάτες.

Στο ταξικό μίσος που αποτυπώνει η πολιτική που βάζει τις εργατικές οικογένειες να θρηνούν κάθε μέρα για νέους νεκρούς και νέους σακατεμένους, οι εργάτες μπορούν και πρέπει να απαντήσουν με εμπιστοσύνη στην ανεξάντλητη δύναμή τους, βγάζοντας πολιτικά συμπεράσματα, παλεύοντας για τη ζωή τους.

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της αντιασφαλιστικής επίθεσης των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ φαίνεται, σύμφωνα με τις σχετικές «διαρροές» σε μια σειρά ΜΜΕ, ότι είναι η απόφαση που θα λάβει το Συμβούλιο της Επικράτειας στη δίκη για τις περικοπές που είχαν επιβληθεί στις συντάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην «πilotική δίκη» που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 10 Γενάρη, μετά από προσφυγή της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΕΦΚΑ, είχαν παραπεμφθεί ξανά τόσο το ζήτημα των αναδρομικών των περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων όσο και η κατάργηση από 1/1/2013 των Δώρων - επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας (13η και 14η σύνταξη), που έγιναν με βάση τις διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

Αυτή η εκ νέου παραπομπή σε δίκη έγινε παρά τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ το καλοκαίρι του 2015, οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ανώτατο ακρωτικό δικαστήριο σε πρόσφατη διάσκεψή του ανατρέπει αυτές τις αποφάσεις και ειδικά την προηγούμενη απόφασή του (2287/2015 Ολομέλεια ΣτΕ) που είχε επικρίνει αναδρομικά πολλών ετών στους συνταξιούχους. Με την απόφασή του φέρεται να επικαλείται μόνο αναδρομικά 11 μηνών (Ιούλης 2015 - Μάης 2016). Περιοχές βέβαια τις οποίες ο νόμος Κατρούγκαλου (4387/2016) ενσωμάτωσε και «νομιμοποίησε» στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας σε συνέντευξή του τις σχετικές πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, αφού επανέλαβε το γνωστό πως... «η κυβέρνηση θα σεβαστεί απόλυτα τις δικαστικές αποφάσεις», συμπλήρωσε με νόημα ότι «η δημοσιονομική δυνατότητα λόγω κορωνοϊού έχει δυσκολέψει» και παρέπεμψε στην απόφαση του δικαστηρίου όταν αυτή δημοσιευτεί.

Συνάδελφοι, λόγω των ειδικών συνθηκών με τα περιοριστικά μέτρα η αυτοπρόσωπη επαφή της διοίκησης με τα μέλη καθίσταται δύσκολη, γι' αυτό παρακαλείσθε όσοι έχετε e-mail να μας το γνωστοποιήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα στο e-mail της ΠΕΣ/ΝΑΤ: pesnat.pesnat@gmail.com